

Kære alle i Løsning by og sogn, kære alle i Løsning menighed

Jeg vil gerne på vegne af menighedsrådet for Løsning kirke ønske jer alle sammen en rigtig god adventstid, en glædelig jul og et godt nytår.

Det bliver nok for os alle en jul i Coronaens skygge, ligesom det meste af året har været. Nogle har været syge, nogle er blevet ramt hårdt økonomisk og vi har alle måtte leve med restriktioner og såkaldt social distancering. Det er rigtig træls, for nu at sige det på jysk.

Men jeg synes også, at det har været livs- og trosbekræftende at kunne mødes som menighed, først online "sammen hver for sig" og sidenhen til gudstjeneste - med behørig afstand. Ja, vi længes efter normale vilkår - men midt i alt dette er der stadig grund til at prise Gud sammen. For julen er jo netop en fejring af Gud, der forlod det normale - al hans ære og herlighed - og underlagde sig selv menneskets livsvilkår med en masse restriktioner og trælse vilkår. Gud der blev et lille sårbart barn, lagt i et snavset fodertrug. Gud som kom til verden for vores skyld.

Hele Corona situationen kan for mange af os opleves som et tab af kontrol - og vi kan godt lide følelsen af at have styr på situationen. Men måske er den del ikke så skidt. Jesus blev ikke menneske for at redde dem der har styr på det hele - men for at redde dem, der har erkendt at de har brug for Gud.

Så derfor: Glædelig jul! Glædelig fejring af at Jesus kom som et lys til en verden plaget af sygdom og nød.

Og også en opfordring: Vi hører for tiden at vi skal holde ud - "hang in there". Det samme gælder også ift. kirke og tro. Bliv ved med at deltage i gudstjenesten, fysisk eller online. Bliv ved med at bede - for os selv og vores by. Og lad os fortsat tænke kreativt om hvordan vi kan være noget for hinanden og især for dem der ikke har så mange andre, så vi også kæmper sammen mod den ensomhed og mismod der ellers nemt kan ramme.

Guds velsignelse!

Jacob Honoré Broberg

Formand for Løsning menighedsråd

