



Torsdag 4. Februar 2021

Kære alle frivillige i og omkring kirkerne i Løsning og Korning

Vi vil gerne med dette brev sige tak til alle jer, der på den ene eller anden måde fungerer som frivillige i kirkerne og i det kirkelige arbejde i sognene. Vi kan kun fungere som en aktiv kirke i kraft af de mange, der frivilligt tager en tørn. Så en stor tak for lige netop dit bidrag!

Det sidste års tid har været en mærkelig tid - og mange af jer har oplevet, at jeres frivillige arbejde er blevet sat på pause eller har ændret karakter. På nuværende tidspunkt lider vi nok alle i mere eller mindre grad af Corona-træthed, vi savner den normale omgang med hinanden - og vi ser spændt frem til en mere normal hverdag. Og måske også med en vis nervøsitet for, hvordan den nye hverdag kommer til at se ud.

Ligesom så meget andet er festen for frivillige medarbejdere i og omkring kirken også blevet aflyst. Vi plejer hvert andet år at kunne samle rigtig mange af alle jer frivillige i en stor flok, først i kirken og dernæst til fest med god mad og samvær. En fejring af alle, der frivilligt lægger kræfter og tid i kirkens arbejde - og en synliggørelse af, hvor mange forskellige arbejdsgrøner og opgaver der er. Det blev desværre ikke i år. I stedet håber vi senere på året at kunne fejre, at vi igen må mødes i det store menighedsfællesskab - når Corona restriktionerne forhåbentlig kan ophøre.

Der er rigtig mange i Løsning og Korning, der frivilligt har taget en opgave på sig, både ved gudstjenester og arrangementer, i klub- og børnearbejde, omsorgstjenester og mange flere arbejdsgrøner. Nogle opgaver er meget synlige, andre tjener mere i det skjulte. Alt i alt en sand mangfoldighed af tjenester, der alle bidrager med hver deres del.



Det er fantastisk, at vi er forskellige og har forskellige evner og ting vi brænder for. Vi har brug for, at der er mange, der har lyst og mod til at bære med. Hav netop også derfor gerne i tankerne, hvordan vi kan motivere flere i menigheden til at gå ind i en frivillig tjeneste, - også dem, vi hver især kender til. Enten i den du selv er en del af - eller måske en hel anden. Det skifter fra tid til anden, hvor der er behov for nye kræfter. Spørg gerne, hvis du er i tvivl om, hvor det er aktuelt.

Fælles for alle arbejdsgrupper er, at vi må lægge det hele i Guds hænder. *“Hvis ikke Herren bygger huset, arbejder bygmestrene forgæves”* - sådan står der i Salme 127. Især efter et år som dette med konstant ændrede vilkår og til tider en følelse af opgivelse, da er det godt for os alle at huske, at det i sidste ende ikke er os selv, der hverken kan eller skal “producere resultater”. Det er Gud, der bærer kirken og dens arbejde. Det er Gud, der bærer os, også når det hele føles træls, uoverskueligt og måske frugtesløst. Det er Gud, der skal have æren!

Igen stor tak for dit bidrag i det frivillige arbejde. Guds velsignelse i det og i din hverdag!

På vegne af Løsning og Korning menighedsråd

Jacob Honoré Broberg, Conny Byskov,
Bettina Larsen og Hans Hermansen