



Nytårshilsen 2024

*Ved Jacob Honoré Broberg, formand for Løsning menighedsråd
Til nytårgudstjeneste kl 14:00 1. januar 2024*

Godt nytår - det er dejligt at kunne fejre både julen og indgangen til det nye år sammen med jer alle. Det er dejligt på den måde at minde hinanden om, at ligesom vi må lægge hver dag i Guds hænder, så må vi også lægge det nye år i Guds hænder.

I en verden som ofte synes fyldt med konflikter, krige, klimakrise, udfordringer i det nære og meget andet, så kan man nemt blive helt modløs. Her må vi minde hinanden om, at vi både er kaldet til at lægge alt i Guds hænder - og til selv at være lys og salt i verden og aktivt arbejde for det gode. Med det har jeg også lyst til at minde om, at vi i uge 2 mødes for at bede sammen for både verden, vores by og hinanden - kom gerne og vær med der!

En nytårshilsen er ikke en årsberetning - den gives til det årlige menighedsmøde, som i år bliver et orienteringsmøde d. 14. maj. Jeg har dog alligevel lyst til lige at fremhæve et par ting:

1. Vi kan nu endelig glæde os over et nyt og godt orgel her i kirken. Orglet er ikke et mål i sig selv, men vi håber og tror på, at det kan blive middel til at give Gud ære gennem sangen.
2. Vi har været lidt udfordret de seneste måneder på præstefronten, især med Filips sportsskade. Vi skylder derfor Finn Rønn en stor tak, fordi han med kort varsel har kunne springe til og stå for flere gudstjenester. Og vel at mærke med en solid og inspirerende forkyndelse. Så mange tak til Finn.
3. Vi ser frem til menighedslejr her i januar - og arbejder samtidigt videre med hvad der kan gøres fremadrettet. Det er desværre ikke det samme, der kan lade sig gøre, om man er 200 eller 350 personer. Vi håber pt. på en kombi af klassisk menighedslejr og menighedsdag på skift. Meget afhænger også af, hvor mange der har lyst til at stå for planlægning og afvikling - så kom endelig og sig til.
4. Vi har også valg til menighedsråd her i 2024. Vær gerne med til, at vi fortsat kan stille et godt hold til menighedsrådet og bak op om valget! Og i samme åndedræt: Bak op om alle de øvrige tjenester i og omkring kirken, både med forbøn og ved at bære med. Det gælder både børneklubber og spejder, børnekirke, omsorgstjenester og bestyrelsesarbejde i missionshuset.

Når vi er samlet til gudstjeneste i dag, er det både for at ønske hinanden et godt nytår, for at høre hvad Gud har at minde os om på dørrinnet til et nyt år og, som sagt, for at lægge det nye år over i Guds hænder.

Jeg vil derfor også slutte med den hilsen, som vi altid siger i kor efter hver prædiken: *Herren Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle.*

Må det være vores nytårsforsæt som kirke: At vi må være et fællesskab af mennesker drevet af Helligånden. Et fællesskab som både lever af og i Jesu nåde og Guds kærlighed. Og som grundlæggende har en nådig og kærlig tilgang til hinanden og til de mennesker vi møder i vores by og på vores vej. For vi er Guds kirke - bygget af levende stene.

Rigtig glædelig nytår