

# Nytårshilsen 2025

*Ved Jacob Honoré Broberg, formand for Løsning menighedsråd  
Til nytårgudstjeneste kl 14:00 1. januar 2025*

## **Godt nytår!**

Vi står ved begyndelsen af et nyt år – også her i vores kirke.

Vi er også startet som et nyt menighedsråd her i Løsning – med fire gengangere og fire nye medlemmer. Jeg har allerede et klart indtryk af, at vi supplerer hinanden rigtig godt og er kommet godt i gang med arbejdet. Sammen ser vi frem til de næste fire år, hvor vi – i fællesskab med hele menigheden – kan arbejde med at være kirke sammen. Og tak for den gode opbakning til menighedsrådsvalget tidligere på året.

Ved nytår taler vi ofte om nytårsforsætter – om, hvad vi ønsker at ændre eller fortsætte med i det nye år. I kirken kan vi stille lignende spørgsmål: Hvordan holder vi bedst vedkommende gudstjenester? Hvordan udformer og prioriterer vi aktiviteter og arrangementer? Hvordan skal vi som kirke møde mennesker, både kærligt og autentisk?

Alt sammen vigtige spørgsmål. Jeg ved, at flere netop har fokus på, hvordan vi bedst møder og hilser på hinanden og nye efter gudstjenesterne. Og der har været et nyt fokus på medvandring, bedegrupper og Walk and Talk tilbud. Konkret håber vi også, at den kommende menighedsdag lørdag d. 24. maj kan være med til at styrke fællesskabet og menighedssamværet.

Alligevel tror jeg, at de vigtigste nytårsforsætter ikke handler om formerne og kirkens arrangementskalender, men i stedet kigger ind ad. At være kirke sammen er jo at være et fællesskab af Kristus-efterfølgere – kaldet af Gud til at have øje for vores næste og til - i alt hvad vi gør - at pege på Jesus.

Det kan være svært at give plads til at "høre Guds stemme" i en hverdag, hvor fokus er på alt det, vi har travlt med - på kalender og opgaver. Ikke mindst når Guds stemme er mere indirekte end hørbar.

Ikke desto mindre tror jeg, at det at være kirke sammen udspringer af, at vi som individer og fællesskab på ny lader os præge af evangeliet - det gode budskab om Jesus. Og at vi får en nød for de mennesker, som vi er iblandt og som Gud sætter på vores vej.

Det gælder både i familien og i de nære relationer, hvor vi kan øve os i mildhed, tålmodighed og de øvrige Åndens frugter. Det gælder på arbejdspladsen, hvor vi kan være en positiv indflydelse i vores kollegaers liv og måske få lejlighed til at vise noget af, hvem Jesus er. Og det gælder i mødet med mennesker, som vi kun når ud til, hvis vi selv tager det første skridt – for at se og opfylde deres behov for omsorg og opmærksomhed.

For mig har dette salmevers fra adventstiden været en god påmindelse – en påmindelse om, at det ikke handler om, hvad vi kan i os selv, men om at vi har brug for gang på gang at lukke Jesus ind og lade ham forme os, vores fokus, prioriteringer og sind:

*“Kom, du ærens konge, kom!  
Hjertet er din ejendom;  
Rens det, dan det, som du vil,  
jeg kun dig vil høre til.”*

Må vi være en kirke, hvor Jesus får lov til at danne os og lede os. Hvor Guds ord lyder klart og tydeligt. Og hvor vi sammen øver os i at være lydhøre over for Guds kald til os - både i de store ting og i hverdagen.

**Rigtig godt nytår**